



Utgivning juni 2015

inblick

i Equmeniakyrkan Ljurhalla

I tidningen finns information från Equmeniakyrkan Ljurhalla, Equmeniakyrkan Skogsbygden och Equmenia Ljurhalla

Tema i detta nummer "Kyrkans betydelse i bygden och i världen"

Ungdom med Uppgift (UMU) besöker Ljurhalla

Söndag 30 augusti får Equmeniakyrkan Ljurhalla besök av Isak Oscarsson som är uppvuxen i Lida. Han tar med sig en grupp ungdomar från organisationen Ungdom med Uppgift där han själv jobbar sedan flera år.

Ungdom med Uppgift startade 1960 för att få unga människor ut i mission. Fokuset är fortfarande ungdomar, men också mycket mer än så.

Läs mer om Isak och UMU på sidan 4 och 5.

Ur innehållet:

Vad är det för mening med allt?.....sid 2

Kyrkans betydelse i världen.....sid 4

Inbjudan till Alpha-kurs.....sid 7

Kyrkans betydelse i bygden förr.....sid 8

Dessutom hittar du kalender för juli-september 2015 för Equmeniakyrkan Ljurhalla och Equmeniakyrkan Skogsbygden.

Mer information finns även på ljurhalla.se



Equmeniakyrkan
LJURHALLA

Kyrkans betydelse i bygden och världen

Vad är viktigast? Det är mycket som vi tycker är viktigt i livet och som tar upp en stor del av vår tid, men när vi drabbas av något ont, t.ex. när någon i vår närhet blir allvarligt sjuk eller dör, då vaskas det som är verkligt viktigt fram. Jesus får frågan vad som är viktigast. Han svarar utan att blinka: Älska Gud och varandra. Lätt att säga, svårt att efterleva. Det här är kyrkans uppgift; att visa på en kärlek till Gud och varandra som berör och förvandlar. Därför jobbar vi ständigt på att forma vår verksamhet och våra liv så att den sanna kärleken får forma oss.

Under hösten satsar vi speciellt på två projekt. ”Alpha” - en kurs där man får stöta och blöta livsfrågorna under avslappnade former. Grundupplägget är mat, föredrag och samtal.

”100 dagar med Jesus” är höstens andra nygamla satsning. Vi uppmanar alla att läsa Niklas Piensohos bok med samma namn. Där finns en liten text om Jesus varje dag och en praktisk andlig övning. Vi inbjuder sedan till samtal i livsnära smågrupper.

/Tomas Arvidson, pastor



Vad är det för mening med allt?

Vid Kärtared svänger jag en dag i april till höger och kör vidare mot Horla. Inte långt från vägen slingrar sig Sävåns vattenrika meandrar på väg ned mot Göta älv och oceanernas väldiga vattendjup. Jag är på väg till Liselotte J Andersson. Hon har sitt barndomshem på Marstrand, men har bott i Horla i 15 år. Hon är både författare, själavårdare, retreatledare och evangelist i Equmeniakyrkan. Vi ska samtala om både ledfyrar, farleder, kummel och skyddande hamnar i den kristna trons arkipelag. Jag har inför vårt möte läst hennes bok *Vårt enda hem är kärleken*.



Liselotte tycker om att iaktta och att tänka. Att reflektera och att sammanfatta. Det är väldigt roligt att skriva. Hon vill skapa och formulera sig. Hon tycker om orden. Det skrivna ordet kan nå fram, när talet inte längre kan.

Hon hittade en personlig tro tidigt i livet. Hennes första starka erfarenhet av att inte vara ensam utan sedd av någon utanför henne, av Jesus Kristus, upplevde hon redan i sexårsåldern. Det var i samband med en svår sorg i familjen. Denna tidiga prövning gav henne en känsla av allvar i livet. Ingenting är så självklart. Hon har sedan inte värjt sig för det svåra. Människor har kunnat känna igen sig och känt förtroende, när de kommit och sökt henne. Som själavårdare har hon velat ha den kristna tron med i sitt arbete.

Naturen är en källa till inspiration liksom media och det skrivna ordet. Samtal och människor hon möter är viktiga. Bibeln är en förblivande källa hon aldrig upphört att förundras över. Den är för henne en levande röst, som talar och söker kontakt – i ett ständigt pågående samtal. Som förkunnare är hon vardagsnära, hon utgår från livet vi lever, vågar vara personlig och nära. Hon läser, men väljer att läsa det som har bärkraft för henne själv. Det ska handla om människors sökande och finnande. Den moderna skön-litteraturen präglas ofta av bara mörker och destruktivitet. Ibland är den otroligt egotrippad.



Hon vill att en bok ska visa på hopp, ska förklara människan och världen. Den ska ha ett ärende.

För den som verkligen vill tro finns det en väg för alla människor. Liselotte tror på en Gud som älskar och söker människan, som vill gemenskap. I jämförelse med en personlig gudsrelation är allt annat i tron perifert. Detta är så centralt, detta är trons stora värde, att det finns ett Du att relatera till. Vi talar om existentialisten Sartre, som ansåg att människan är övergiven i ett meningslöst flöde av händelser, i ett universum hon inte kan kommunicera med. Hon måste själv forma sitt öde. Liselotte tror tvärtom att människan är skapad till kontakt och gemenskap med Gud. En djup känsla av meningslöshet hör samman med en djup inre ensamhet. Trons viktigaste gåva är att den minskar och kanske till och med tar bort den innersta upplevelsen av ensamhet. Hon nämner att författaren Göran Tunström tyckte att det vackraste ordet i det svenska språket var ”aning”. Många, även i ett sekulariserat land, lever med en aning. Ibland är den aningen så påtaglig. Ibland i starka skönhetsupplevelser, ibland i upplevelser av yttersta ensamhet – att jag kanske inte är ensam, någon ser mig, någon bryr sig.

Liselotte menar att vår tid präglas av brist på reflektion. Det stora hindret för många människor att tro är inte någon stor brottnings med livet, det är i stället en stor ytlighet. Alla är så upptagna. När något allvarligt plötsligt händer och marken rycks undan under människors fötter, så kan man ofta se att det finns så ytterligt dåliga redskap. Man har levt på och inte blivit van att ställa frågorna. Frågan om mening är nog den vanligaste frågan hon möter, när människor börjar reflektera. I detta slitsamma och stressiga liv, vad är det för mening med allt? Barnen? Jobbet? Vad blev det av helgen? Vad är det för mening, egentligen?

Om man vill veta om Gud finns? Då finns det till slut bara en väg och det är att söka Gud. Det går inte att bara stå på avstånd och fundera. Hon tror på orden ”den som söker finner”. Gud söker också människan och det är ett mer uthålligt och starkare sökande. ”Den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den”, säger Jesus.

Nytt namn & nya möjligheter i Equmeniakyrkan Ljurhalla

Det som i folkmun är känt som Missionskyrkan i Ljurhalla har formellt haft namnet Närunga-Ljur Missionsförsamling. Men under hösten 2014 har församlingen bytt namn och heter Equmeniakyrkan Ljurhalla. Detta som en naturlig följd av att missions-, baptist- och metodistkyrkan i hela Sverige tillsammans bildat Equmeniakyrkan.

I samband med att det nya namnet, Equmeniakyrkan Ljurhalla, antagits blir det även en del förändringar med ny logotyp och ny grafisk profil för församlingen. Vi följer nu den grafiska profilen som finns framtagen nationellt för Equmeniakyrkan, men vi har en egen logotyp med tillägget Ljurhalla under den nationella logotypen.

Med en ny grafisk profil såg vi möjligheterna att utveckla vårt programblad, det som vi tidigare kallat för FörsamlingsNytt. En arbetsgrupp har funderat, stött och blött frågor kring målgrupp för och innehållet i programbladet. Två gånger per år kommer ett enkelt programblad att ges ut i brev-lådorna som kort och gott heter **Programblad**. Denna enklare version, med kalender för händelser i Equmeniakyrkan Ljurhalla ges ut en gång på hösten och en gång på våren.

Två gånger per år kommer programbladet att utökas med mer redaktionellt material, det vill säga artiklar och reportage om våra verksamheter och vad som händer i och runt omkring vår församling. Detta blad kommer att heta **Inblick** och kommer att ges ut strax före jul och inför sommaren varje år. Det är alltså det andra numret av Inblick som du håller i din hand nu.

Liselotte tror att många fler blir funna än som själva finner. Relationer är ömsesidiga och Gud är angelägen och vill få hem sina barn.

Bön är att ha ett ständigt Du. Att allting inte behöver gå rundgång inom en människa. Hon tror att detta Du är ”allestädes närvarande” i ett samtal, där mycket ryms och inget behöver censureras. I bönen är det naturligt att tillbe den högste, som böjt sig ned och som fortfarande böjer sig ned. I bönen kan man våga möta sin innersta ensamhet för längre in finns en gemenskap.

I hennes bok *Svarta fåglar* finns dikten *Väntan på vind*. Diktens jag, som kände farleden så väl, gick på grund och väntar nu på högvatten. ”En mäktig hand skall lyfta från djupet. Och jag väntar på vind”.

Bertil Jonsson

Juli



Klipp gärna ut och häng upp hemma

- 5 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
*Gun Vårhall, Berit Andersson
Ornunga, Servering*
- 12 Söndag 10.00 Gudstjänst i
Asklanda-Ornunga
- 19 Söndag 10.00 Gudstjänst
*Hans Johansson Frishulan (Loo),
Alice & Jonathan Marinder*
- 26 Söndag 10.00 Gudstjänst i
Asklanda-Ornunga

Under juli månad firar vi gudstjänst tillsammans med församlingen i Asklanda-Ornunga.

Equmenias verksamheter barnsång, söndagsskola, scout, ungdomskör och fredagscafé har uppehåll i juli. Se mer information om verksamheten på www.ljurhalla.se där höstens program kommer att publiceras.

Boka redan nu församlingsdagen den 23 augusti. Det blir startskottet för hösten i Equmeniakyrkan Ljurhalla

Anmälan på lista i kyrka eller till pastor@ljurhalla.com senast 16 augusti. Se notis sidan 7 för mer information



Läs 100 dagar med Jesus i höst

- Start 23 augusti
- Samtal med andra om innehållet
- Höstens gudstjänster tar upp "veckans tema"
- Boken kan köpas på webben eller i kyrkan

Alpha-kurs

22 september 18.30 Alpha – prova på
Anmälan senast 15 september, till
Håkan Oscarsson diakon@ljurhalla.com
eller 0702-23 95 66.
Se notis sidan 7 för mer information

Kyrkans betydelse i världen

När jag först började intressera mig för mission utomlands hade jag en bild av hur vi i ett team skulle åka ut och berätta om Gud i onådda byar. Vi skulle bygga relationer och finna vänner och tala om för dem i ord och handling vem Gud är. Den bilden kan vara en del av vad mission är, men min bild av vad vår uppgift är har fått förändras genom åren.

Jag fick tidigt se att det inte bara var jag som skulle undervisa, utan jag skulle också få bli undervisad. Mycket av det lärde jag mig genom att bo och leva tillsammans med människor från helt andra kulturer. Till en början kan skillnaderna upplevas som väldigt jobbiga och helt enkelt fel, men med tiden visade de mig att mitt svenska sätt leva och tänka inte alltid var det enda rätta. Det fanns stunder då jag undervisade, men oftast var vi där som tjänare som fick lära oss minst lika mycket som dem av vår tid tillsammans. Deras världsbild och tankesätt har fortsatt att påverka mig i min vardag och det har hjälpt mig att se vilka av mina tankemönster som behövt ändras för att jag mer ska likna Gud.

En annan del av min bild av mission som har fått förändras är hur Gud arbetar och vill använda oss som missionärer. Ibland kan det kännas som att man gör så mycket, men ser så lite frukt av sitt arbete. Vi vet ju inte allt vad Gud gör med våra böner och vårt arbete, men jag tror också att det ibland beror på att Gud har en annan strategi. Gud arbetar långsiktigt och vill därför främst använda lokalbefolkningen som kommer att stanna där. När vi som missionärer har som mål att stötta och utrusta de lokala arbetarna kan vi och de få se fantastiska resultat.

Ett exempel på när jag fått se hur Gud arbetar långsiktigt och gör långt mer än vi kunnat tro är en berättelse från Kambodja. Det började med att ett team från Restenäs bibelskola, där jag arbetar, åkte dit under tre månader 2008.



Under sin tid där hade de en chaufför som var så imponerad av hur de kunde älska varandra och de människor de mötte i olika sammanhang. Chauffören hette Vuthy och innan de åkte hem bestämde han sig för att han också ville lära känna deras Gud.



Tre år senare åkte jag dit med ett team för att arbeta med Vuthy. Han hade då gått en lärjungaskola med Ung Med Uppgift (UMU) och börjat arbeta med UMU. Efter ett tag talade Gud till honom och kallade honom tillbaka till hans hemby. Där började han undervisa i engelska så att ungdomarna skulle kunna få arbete i framtiden.

Arbetet växte snabbt och han hade snart över 100 ungdomar. Han startade en kyrka och i hans by som tidigare inte hade några troende finns nu en växande kyrka med 40 medlemmar. Fler från hans by började engagera sig och nu har de också ett plantage för kokosnötter och ett barnhem för barn med handikapp. Denna berättelse är en påminnelse för mig att Gud kan göra långt mer än vi någonsin kunnat tro och mycket mer än vad teamet 2008 trodde om sin chaufför.

Isak Oscarsson

Mer om Isak Oscarsson

28 år gammal från Lida
Gift med Beatrice och har dottern Evelina
Arbetat med Ungdom med Uppgift (UMU) sedan 2009 och är numera basledare för UMU:s bas i Restenäs

Ungdom med Uppgift startade 1960 för att få unga människor ut i mission. Fokuset är fortfarande ungdomar, men också mycket mer än så. Arbetet är indelat i tre kategorier:
Evangelisation: Gå ut med budskapet om Guds rike, Utbildning: Utrusta kristna till att tjäna Gud i sitt yrke, Barmhärtighet: Hjälpa de fattiga och utsatta.

Vill du se mer av Vuthy?
Gå in på denna länk: <https://goo.gl/paUyht>



Klipp gärna ut och häng upp hemma

Augusti

- 2 Söndag 10.00 Gudstjänst
Gert Kindbom
Servering
- 9 Söndag 10.00 Gudstjänst
Håkan Oscarsson,
Marita & Christer Tholsgård
Servering
- 12 Onsdag 18.30 Tipspromenad vid Sporthallen
Equenia ansvarar
- 16 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
Tomas Arvidson,
Josef Tingbratt
- 19 Onsdag 9.00 Bön
- 21 Fredag 20.00 Jubileumskonsert i
Kullings-Skövde kyrka
Simon Ljungman, Närungakören
Se notis sidan 7
- 23 Söndag Församlingsdag Sämsjöborg
Tema: Hur började det?
Anmälan på lista i kyrka eller
till pastor@ljurhalla.com
senast 16 augusti.
- 26 Onsdag 9.00 Bön
- 30 Söndag 10.00 Gudstjänst
Tema: Vad ville han?
Isak Oscarsson, Ungdomar från
UMU (Ungdom med Uppgift)
Servering
Läs mer om UMU i artikeln på
sidan 4-5.

Equenias verksamheter barnsång, söndagsskola, scout, ungdomskör och fredagscafé har uppehåll delar av augusti. Se mer information om verksamheten på www.ljurhalla.se där höstens program kommer att publiceras.

September



klipp gärna ut och häng upp hemma

- 2 Onsdag 9.00 Bön
- 6 Söndag 10.00 Gudstjänst
Tema: Nya möjligheter
*Alice Marinder,
Jennie Merstrand*
Servering
- 9 Onsdag 9.00 Bön
- 13 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
Tema: Nya människor
*Tomas Arvidson,
Evelina Karlsson & Marcus Filipsson*
- 16 Onsdag 9.00 Bön
- 20 Söndag 10.00 Gudstjänst
Tema: Jag är...
*Tomas Arvidson,
Nåringakören*
Servering
- 22 Tisdag 18.30 Alpha – prova på
*Anmälan senast 15 september,
till Håkan Oscarsson
diakon@ljurhalla.com
eller 0702-23 95 66.
Se notis sidan 7 för mer information*
- 23 Onsdag 9.00 Bön
- 15.00 Eftermiddagsträff i
Ekumeniakyrkan Asklanda-Ornunga
*Hasse Persson, Loo sjunger och
berättar om blommor*
Servering
- 26 Lördag 20.00 Ungdomsmöte
Servering
*Mer information kommer på
ljurhalla.se*
- 27 Söndag 10.00 Gudstjänst
Tema: Se sonen
Sören Magnusson
Servering
- 29 Tisdag 18.00 Kurs: Första hjälpen
- 30 Onsdag 9.00 Bön

Vad betyder scouterna i Ljurhalla för dig?

”Det var genom scouterna jag kom i kontakt med kyrkan och fick min tro. Det är en kul gemenskap och när jag var scout så var scoutlägret årets höjdpunkt. Så scout i Ljurhalla är fina grejer!”

Linn Marinder (gammal scout/scoutledare)

”Det är en plattform att växa på, både för scouterna och för mig själv. Man får omsätta saker i verkligheten och testa nya grejer hela tiden.”

Anna Jonsson (nuvarande scout/scoutledare)



Birgitta “Biggan” Eriksson, legendarisk scoutmamma sedan förra seklet, svarar på frågan Vad är det bästa du vet med scouting?

”Att se barnen växa upp och bli goda och ansvarsfulla vuxna.”

Vad gör vi på scouterna?

När vi träffas på onsdagskvällarna så är det ett väldigt blandat program. Patrullen träffas fyra till fem gånger varje termin och gör något hantverk eller så är vi ute i skogen och gör upp eld och grillar korv. En klar favorit är dock när patrullen är i köket. Ibland har vi gemensamma träffar, då hela kåren gör något tillsammans exempelvis spårningar, utekvällar, jobbar med något tema eller gör studiebesök. Varje termin har vi också någon kväll då vi pratar om vår tro och lär oss mer om det som står i bibeln. Det är oftast vår pastor eller ungdomsledare som är ansvarig för detta.

Kvällen brukar avslutas med en andakt. Då brukar vi få lugna ner oss lite och det brukar vara någon ledare som säger något om Gud eller livet.

Equmeniakyrkan Skogsbygden

Inget program i juli och augusti.

September

12 Lördag	16.00 Lördagscafé <i>Margareta & Percy Isaksson</i>
14 Måndag	15.00 Symöte
27 Söndag	15.00 Gudstjänst <i>Göran Nyberg</i>
28 Måndag	15.00 Symöte

Se även annons och predikoturer i Alingsås Tidning.
Vid förfrågning om symöte ring Birgitta Eriksson
telefon 91048 eller Ulla Johansson telefon 91023.

Notiser Equmeniakyrkan Ljurhalla

100 dagar med Jesus

Boken 100 dagar med Jesus skriven av Niklas Piensoho har varje dag en kortare text om Jesus tillsammans med en andlig övning. Hösten kommer att färgas av detta tema och uppstarten sker på församlingsdagen 23 augusti. Varje söndagsgudstjänst under hösten fram till första advent kommer sedan att ta upp nästkommande veckas tema. Var och en läser boken för sig själv men vi hoppas kunna forma livsnära grupper som lever kvar även efter de 100 dagarna där man talar om boken och livet. Läsningen är också en förberedelse för att kunna bli fadder till nya församlingsmedlemmar. Alla nya medlemmar kommer att få läsa boken och regelbundet träffa en fadder för att samtala om det lästa.

Alpha-kurs i höst

I höst ger Equmeniakyrkan Ljurhalla alla en chans att få upptäcka och diskutera vad kristendom handlar om. Vad är meningen med livet? Alpha-kursen som startar 22 september kl 18.30 vill försöka ge svar på frågan. Fram till 15 mars träffas gruppen sedan var fjortonde dag för att i gemenskap över en bit mat (till självkostnadspris) få lyssna till föredrag och diskutera veckans tema. Kursen hålls av pastor Tomas Arvidson.

Anmälan, till ”prova på” den 22 september eller hela kursen, senast 15 september, till Håkan Oscarsson diakon@ljurhalla.com eller 0702-23 95 66.

Jubileumskonsert Kullings-Skövde kyrka

Vårgårda är vida känt som en cykelmetropol och det är nu 10 år sedan de första tävlingarna arrangerades här och det ska firas med en jubileumskonsert i Kullings-Skövde kyrka 21/8 kl 20.00.

Simon Ljungman, känd gitarrist i Augustifamiljen (orkestern i ”På spåret”) och i Håkan Hellströms band, kommer tillsammans med sin kusin Emma Jenderman, organist i Svenska kyrkan i Vårgårda, och Närungakören att bjuda på inspirerande sång.

Det blir också tillbakablick på Vårgårdas världscuparrangemang liksom historik från Claes Helmersson och Erik Fåglum. Bertil Hedlund, välkänd präst och profil i Vårgårda, håller i avslutningen av jubileumskonserten.

equmenia

LJURHALLA

Equmeniakyrkan Ljurhalla = församlingen, tidigare Missionskyrkan

Equmenia Ljurhalla = ungdomsverksamheten, tidigare SMU

Numera går det att hitta Equmenia Ljurhalla på Facebook! I den öppna gruppen "equmenia Ljurhalla" kommer information kring våra verksamheter och andra happeningar i trakten att läggas upp. Bli medlem nu och få lättillgänglig information.

Kalender

Uppstartsvecka för equmenias verksamheter efter sommaruppehållet är vecka 36.

Equmenias verksamheter barnsång, söndagsskola, scout, ungdomskör och fredagscafé har uppehåll under sommaren. Se mer information om verksamheten på www.ljurhalla.se där höstens program kommer att publiceras

Församlingsdag

Boka in redan nu!

När: Söndagen 23 augusti, ca kl 10-16
Var: Sämsjöborg

Anmälan:

På lista i kyrka eller till pastor@ljurhalla.com senast 16 augusti.

Mer info om program kommer på hemsidan www.ljurhalla.se och i Equmeniakyrkan Ljurhalla.

Nästa nummer av Inblick kommer i december. Där emellan kommer programbladet för oktober, november och december.

På väg

Seth Sjöblom välkomnar mig i dörren till sitt hus i Häradsvad. Han är den 9:e generationen på gården. Seth är 87 år gammal. Vi har träffats för att samtala om hur det var med väckelse och kristen tro i bygden förr i tiden. Det står snart klart, att det vi ska tala om sträcker sig långt tillbaka i tiden. Därför får jag låna tre intressanta böcker från Seths bibliotek, om den tidiga väckelsen i Närungabygden.

Det hände mycket på 20-talet och 30-talet, både i samhället och i Sveriges kristenhet. Väckelserörelsen, arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen var alla aktiva. De gick ibland hand i hand. På 30-talet var det fattigt, den ekonomiska depressionen påverkade och det fanns inte mycket av entreprenörsanda. Mycket gick i gamla hjulspår. Man försörjde sig på vad jorden gav. Det hände att det kom tiggare från städerna. På landet hade man ju tillgång till vad gårdarna gav. Seth menar också att det då var mer gemenskap på landsbygden. Före telefonernas tid behövde människor gå fler ärenden till varandra. Man träffades helt enkelt oftare.

Nära Häradsvad låg missionshuset Närunga Norra. Sex församlingar i bygden samsades om en pastor, som förkunnade i olika missionshus. Han kunde ha upp till tre möten på en söndag. Sedan skulle det vara veckomöten på kvällarna. Den första pastorn Seth kommer ihåg är John Nilsson Frejrud, på 30-talet.

Seth hade länge inte bestämt sig. Det sista steget, att bekänna tron, tog Seth och hans fru under en tältmötesserie i Vårgårda 1962. Då segrade förnuftet, säger Seth. Detta var den rätta vägen. Han hade attraherats av kärleksbudskapet och minns så väl den där lördagskvällen på Tånga Hed, när både han och hans fru böjde knä vid ett kors i bönerummet. Några bekanta såg och de blev omkramade och välkomnade. Seth kände från den stunden en helt annan frid i sitt inre än tidigare. Det var som att komma in i en ny dimension, att veta att man går och arbetar mot samma mål. Fastän Seth var över 30 år, var han med på ungdomssamlingar i alla fall. Det var som en familj.



Det var en rolig tid. Han var söndagsskollärare och med i både manskör och blandad kör.

År 1985 byggdes det som idag är Equmeniakyrkan Ljurhalla. Det hade då gått 157 år sedan den 29-åriga Ljurskamjöllnaren Anders Petter Andersson böjde knä vid en sten, ungefär klockan nio på morgonen en sommardag 1858. Han bad om regn och om visshet. Han blev bönhörd. Det kom regn och han blev viss om Guds kärlek. Han blev sedan mångomtalad predikant i 20 år. Han föddes fattig, i slutet av januari 1829, i en jordkällare. Stugans tak hade rasat in. I vuxen ålder var han förutom mjölnare även smygbrännare som många andra. Plågad av ånger och dåligt samvete blev han omvänd en natt i sitt bränneri. Han var en av flera förgrundsgestalter under 1800-talets väckelse i bygden. I en tid med mycket missbruk och social misär predikade han bättring med både ”lag och evangelium”. Anders Petter böjde faktiskt knä vid stenen samma år som konventikelplakatet avskaffades, den lag som gjort fria gudstjänster brottsliga.

Vi talar i slutet av vårt samtal även om sammanslagningen av församlingarna 1985 och om den nya kyrkobyggnaden i Ljurhalla. En sammansvetsad församling kunde då bildas. Seth poängterar att en kristen församling aldrig är stillastående – utan på väg.

Bertil Jonsson

Redaktion
Bertil Jonsson
Elin Karlsson
Sören Magnusson
Kristina Ståhlberg
Lisa Thunberg
Kristin Wigell

Postadress

Equmeniakyrkan Ljurhalla, 447 94 VÅRGÅRDA
Telefon 0322-66 01 59

Ordförande Equmeniakyrkan Ljurhalla

Fredrik Wigell, 070-288 01 59
e-post: ordforande@ljurhalla.com

Ordförande Equmeniakyrkan Skogsbygden

Birgitta Eriksson, telefon 0322-910 48

Ordförande Equmenia Ljurhalla

Jakob Björkqvist, telefon 073-740 31 65

Bankgiro

Equmeniakyrkan Ljurhalla 187 – 8644
Equmenia Ljurhalla (f.d. SMU) 129 - 0980
Equmeniakyrkan Skogsbygden 736 - 8178

Pastor & församlingsföreståndare

Tomas Arvidson
070-493 25 68
pastor@ljurhalla.com

Diakon

Håkan Oscarsson
070-223 95 66
diakon@ljurhalla.com

Ungdomsledare (till och med 15/8)

Alice Marinder, telefon 073-081 88 89
ungdomsledare@ljurhalla.com

www.ljurhalla.se