



Utgivning december 2018

inblick

i Equmeniakyrkan Ljurhalla

I tidningen finns information från Equmeniakyrkan Ljurhalla, Skogsbygdens Missionskyrka och Equmenia Ljurhalla

Tema Nystart



Ur innehållet:

Nygamalt land – ny start.....sid 2

Pulskonfa – ny konfa.....sid 5

Nytt yrke – ny start.....sid 6

Vad skulle Jesus gjort?.....sid 8

Dessutom hittar du kalender för januari-mars 2019 för Equmeniakyrkan Ljurhalla och Skogsbygdens Missionskyrka.

Mer information finns även på ljurhalla.se



Equmeniakyrkan

LJURHALLA

Nystart

Det finns många nystarter i livet. En nystart innebär nya prioriteringar, i många fall också en ny livssyn. En sådan tydlig nystart är när ett barn föds. Plötsligt får saker och ting en ny inriktning. En hel natts sömn är för de flesta ett minne blott. Samtalsämnen förändras totalt, både för föräldrarna och mor- och farföräldrar...

Många kristna talar om en nystart i livet. Jesus säger i en av sina märkliga liknelser: "Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike". Jesus talar om en total nystart i livet genom dopet. Precis som det lilla barnet är omgivet av vatten och får hämta andan när det föds, får vi börja ett nytt liv med Jesus. Vi får begrava det gamla livet i dopvattnet och födas på nytt och få Anden. Nystarten är ett liv där Anden hjälper oss att leva ett nytt liv där vi kämpar för att övervinna det onda med det goda i alla livets förhållanden.

Så tänker vi i Ljrhalla och uttrycker det i vår vision "En kyrka för hela bygden, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen."



/Tomas Arvidson, pastor

Nygammalt land – ny start

Det finns många svenskar som bor och arbetar ute i världen, varför man valt detta kan ha olika orsaker och anledningar. Efter många år är det kanske dags att flytta hem till Sverige igen. Två familjer som bott många år i utlandet, men valt att flytta hem till Sverige igen och göra en "nystart", både som familj och i livet som stort, är: Anki och Evert Kullberg som har bott i Japan i över 35 år och Erika (Ahlsén) och Ryan Cobb med familj som bott i USA i ca fem år.

Anki och Evert Kullberg

Ni har lämnat Japan efter att ha bott och arbetat där i över 35 år och nu har ni återvänt till Sverige och nya hemorten Ljrhalla.

Vad har Ni lämnat?

- Vi har lämnat spännande pionjärarbeten eller, som man också kan säga, församlingsplanteringar. Det finns många, många kommuner i Japan som är helt utan församlingar och kristen verksamhet. Väldigt många missionärer i Japan jobbar med just detta. Det innebär att det är många små samlingar och kontaktskapande verksamheter varje vecka. Vi hade inte många dagar som liknade varandra.

Jag har ofta predikat två gånger per söndag på japanska. Anki har simultantolkat predikningar från japanska till engelska för invandrare i Japan. Det var också regelbundna bibelstudier, bönesamlingar, ungdomsmöten och söndagsskola. Söndagsskolan samlades cirka 50 söndagar per år! Anki har haft hand om en damkör och hon har också haft regelbundna mamma-barn-samlingar, haft många cello-, piano- och blockflöjtselever.



Anki Kullberg tillsammans med japanska vänner

De senaste åren har Anki hjälpt strokepatienter och psykiskt svaga med musikterapi. Det är en svensk sorts musikterapi som heter Funktionsinriktad Musikterapi. Anki har använt sin cello i många små konserter både i våra egna och andras kyrkor.

Evert har haft mycket engelskklasser och även några som ville lära sig svenska. Ett tag hade vi en egen engelskskola vi kallade för Deo Gloria. I skolan får japaner lära sig läsa och skriva engelska, men de har mycket svårt att konversera.

De senaste 20 åren har det blivit många vigslar, cirka 1.500, och de flesta har hållits i vigselkyrkor som hotellen har byggt. Detta har gett många tillfällen att dela med sig av evangeliet och har också gett inkomster när det saknats fullt underhåll.

De sista åren hade vi hand om en secondhandaffär. Det var mycket jobb att hämta, sälja, skjutsa hem och i slutändan slänga grejer. Vi kunde sälja kläder till en annan secondhandaffär där de betalade per kg. Jeans gav bra pengar.

Välkommen till Årshögtid



Equmeniakyrkan Ljrhalla
inbjuder till gudstjänst & årsmöte
Sönd 24/2 kl 10.00

Varför kom ni tillbaka till Sverige och varför blev det Ljurhalla?

När vi båda var 65 och ett halvt år blev vi pensionerade och kom hem till Sverige den 28 mars 2018. Vi valde Ljurhalla eftersom vi har vår dotter Anna och hennes familj här. Anki har också sina båda systrar i Borås och det är inte långt till min släkt i Småland och Halland.

Vad har förändrats sedan ni kom tillbaka och vad är skillnaden mot det andra landet?

Nu är mycket annorlunda mot vårt liv i Japan: maten, vädret, kulturen, språket, umgängesvanor, uppgifter. Från 150 % jobb till pensionärsnivå. Förut hade vi 850 mil till de närmaste barnbarnen. Nu är det 700 meter.

Vad ligger framför er?

Vi är pensionärer men vi kan inte vara helt stilla. Det blir några predikningar och en del missionsmöten och dagledigsamlingar då vi berättar om vårt liv i Japan. Anki har börjat lite smått att vikariera som kantor och jag som timvikarie på SFI. Vi har kämpat hårt för att lära oss japanska och det känns bra att få hjälpa dem som kämpar för att lära sig svenska. Vi är glada för att vi hamnat i just den här trevliga bygden med många trevliga människor.



Evert Kullberg tillsammans med ett japanskt brudpar

Erika (Ahlsén) och Ryan Cobb

Erika, du är född och uppvuxen i bygden och 2007 reste du till USA, Boston och jobbade som AuPair. 2010 reste du tillbaka igen och mötte kärleken och sedan reste ni fram och tillbaka under tre år innan ni till slut flyttade till Savannah (där din man Ryan är uppväxt), där blev ni kvar i fem år. Under de här åren har du gift dig och fått två barn och nu har du, med din familj, återvänt till ditt hemland Sverige och detta blir en "nystart" för hela er familj.

Vad har ni lämnat?

Vi bodde i kuststaden Savannah, en stad med ca 200 000 invånare, i delstaten Georgia på östkusten i USA. På många sätt kändes det som att vi bodde i en stor stad men samtidigt hade vi vårt egna lilla samhälle på vår ö Whitemarsh Island, där alla kände alla.



Min man Ryan jobbade i Savannahs hamn som är en av USA:s största hamnar. Under en dag kan det passera ca 18 000 lastbilar där som ska lämna eller hämta containrar. Självt var jag mammaledig med våra två barn Ingrid och Maggie. En vanlig dag kunde innehålla bad i poolen, förskola för Ingrid, utflykt till vår strand Tybee Beach, lunch med Farfar Rommie (Ryans pappa) på något av hans stammis-hak och kanske ett alligator-safari.

Vi var med i en Baptistkyrka som låg på grannön, ca 10 min bort. Ryan växte upp i en katolsk familj men gick med i denna Baptistkyrka när han var 18 år, så för oss var det naturligt att fortsätta vara med i församlingen. Kyrkan driver en mammagrupp där ca 40 mammor träffas två ggr/månad och samtalar om mammrollen/tron/äktenskapet o s v. Denna grupp blev oerhört betydelsefull för mig och jag träffade många fina vänner där!

Januari



Klipp gärna ut och häng upp hemma

- 6 Söndag 10.00 Nattvardsgudstjänst
Håkan Oscarsson
Pelle Hugosson & Jannis Lundqvist
- 8 Tisdag 9.00 Bön
18.30 Samtalskväll runt Frälsarkransen
- 12 Lördag 18.00 Grötfest
- 13 Söndag 10.00 Gudstjänst
Emil Thelin
Nårungakören
Servering
- 15 Tisdag 9.00 Bön
- 18 Fredag 19.00 Ekumenisk gudstjänst i
Equmeniakyrkan Vårgårda
Runar Eldebo
Helena Gatås
- 19 Lördag 20.00 WAY-möte i Equmeniakyrkan
Vårgårda
Christoffer Öhrvall
- 20 Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst & barnmöte
i Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga
Tomas Arvidson, Christina Ugglå,
Filip Stensman, Nårunga kyrkokör
Nattvard, Servering
- 22 Tisdag 9.00 Bön
18.30 Samtalskväll runt Frälsarkransen
- 26 Lördag 10.15 Andakt Vårgården
11.00 Andakt Kullingshemmet
- 27 Söndag 10.00 Samtalsgudstjänst
Tomas Arvidson
Emmy Wennergren
Barnvälsignelse
Servering
- 29 Tisdag 9.00 Bön

Nygammalt land

Fortsättning om familjen Cobb

Varför kom du/ni tillbaka till Sverige?

Vi har hela tiden känt att vi någon gång skulle vilja flytta tillbaka till Sverige för att på riktigt kunna testa på att bo här tillsammans som familj och ge båda länderna en chans. Det tog lång tid och mycket känslor, ångest, kraft och energi att komma fram till ett beslut. Vi letade hus både i Sverige och USA och kände oss väldigt veliga men till slut så bestämde vi oss för att sluta leta hus och bad istället Gud att visa oss vart vi skulle ta vägen.

Tre dagar senare fick jag tre olika meddelanden från personer i Sverige som hade tips på boende! När vi till sist gav upp all vår kontroll och oro och istället lämnade allt i Guds händer så märkte vi snabbt hur allting bara började att falla på plats och vi fick frid över vårt beslut. Det kändes verkligen som att vi hoppade utför ett stup när vi satte oss på flygplanet den 2 juli i somras. Vi håller nog fortfarande på att landa men vi tror ändå att det är här vi ska vara och det känns roligt och spännande med ett nytt kapitel!



Vad har förändrats sedan du kom tillbaka och vad är skillnaden mot det andra landet?

Den allra största skillnaden för oss är nog vädret. Vi kom hit i juli med resväskor fulla av flipflops, shorts och klänningar, som ju passade perfekt i juli, men nu är det tur att det finns många äldre kusiner som barnen kan ärva av. Saker som vi saknar är till exempel jordnötssmör på mackan, flip flop året runt, friterad kyckling, syrsorna som spelar superhögt på kvällarna, country/bluegrass-musik på radion, bensinpriset, värmen, poolen, baseboll och alla härliga, öppna och sociala amerikanare så klart.

Vad ligger framför er?

I januari utökas Cobb-klanen och vi blir då fem i familjen, så då startar ännu ett nytt kapitel för oss. Det blir full rulle! Sen hoppas vi på att kanske kunna åka tillbaka till USA till sommaren och hälsa på en sväng igen!

SAMTALSGUDSTJÄNSTER



SÖND. 27/1 KL 10

Tema: Förlåtelse, om förlåtelsens svårigheter och helande kraft

SÖND. 10/3 KL 10

Tema: Prövningens stund, när det som inte får hända händer, och vägen vidare



Årets konfirmationsundervisning i Equmeniakyrkan Ljrhalla är en nysatsning där upplägget går ut på att kombinera studier om kristen tro med idrott. Samlingarna äger rum varannan vecka och går under namnet PulsKonfa. Detta innebär att varannan gång åker ledare och deltagare iväg och utför någon sorts aktivitet tillsammans och har då endast en kortare undervisningsstund och varannan gång träffas de i kyrkan för ett lite längre undervisningspass. Samtalen kan vid dessa pass handla om allt från bibelns berättelser, till tro och vetenskap eller relationer och sex. Som en grund används konfirmationsmaterialet "Den viktigaste matchen" vilket är speciellt framtaget för idrottsintresserade ungdomar som vill lära sig mer om den kristna trons budskap.

Tanken med aktiviteterna är att det inte ska vara några av de vanligaste idrotterna som fotboll och innebandy som testas, utan helst något som inte så många av deltagarna provat på innan. Än så länge har konfirmanderna bland annat fått spela Ultimate Frisbee och Curling, samt gett sig på den indiska sporten Kabaddi.

Nysatsningen sker tillsammans med Equmeniakyrkan i Asklanda/Ornunga. Vid aktivitetspassen ansluter även Equmeniakyrkan Storsjöstrand, vilket innebär att det totalt kan bli så många som 30 ungdomar plus ledare. PulsKonfan pågår från oktober till september och förutom undervisningspassen och idrottsaktiviteterna åker konfirmanderna även på hajker och läger. När året gått kommer en utvärdering att göras för att se om konceptet är något att fortsätta med även i framtiden.



Årets konfirmander i Ljrhalla är Alfred Sävenstrand, Linus Erlandsson, Evelina Andersson och Emma Stålberg



Klipp gärna ut och häng upp hemma

Februari

- 3 Söndag 10.00 Gudstjänst
Evert Kullberg
Närungakören
Servering
- 14.30-16.30 Café
- 5 Tisdag 9.00 Bön
- 18.30 Samtalskväll runt Frälsarkransen
- 10 Söndag 10:00 Nattvardsgudstjänst
Tomas Arvidson
Jenny
Barnvälsignelse
- 12 Tisdag 9.00 Bön
- 17 Söndag 10.00 Gudstjänst för alla åldrar
Emil Thelin
Lovsångsteamet
Servering
- 19 Tisdag 9.00 Bön
- 15.00 Eftermiddagsträff
Japan i våra hjärtan
Evert & Ann-Christine Kullberg
Servering
- 18.30 Samtalskväll runt Frälsarkransen
- 24 Söndag 10.00 Årshögtid
Tomas Arvidson
Församlingssång
Servering
- 26 Tisdag 9.00 Bön

Equmenias verksamheter barnsång, söndagsskola, scout, ungdomskör och fredagscafé startar i januari/februari.

Se mer information om verksamheten på www.ljrhalla.se där vårens program kommer att publiceras.



"Japan i våra hjärtan"

Evert & Ann-Christin Kullberg

Eftermiddagsträff

Tisd. 19/2 kl 15.00

Servering

Mars



klipp gärna ut och häng upp hemma

- 2 Lördag Kallad till frihet – Equmeniakyrkan
Storsjöstrand
16.00 Seminarier
Birgitta Sjöström Aasa
19.00 Gudstjänst
Birgitta Sjöström Aasa
- 3 Söndag 10.00 Ekumenisk gudstjänst för
alla åldrar i Närunga kyrka
Emil Thelin
Filip Stensman
God moves
- 5 Tisdag 9.00 Bön
18:30 Samtal runt Frälsarkransen
- 9 Lördag 18.00 Quizkväll
- 10 Söndag 10.00 Samtalsgudstjänst
Tomas Arvidson
Hanna Åkerblad
Servering
- 12 Tisdag 9.00 Bön
- 16 Lördag 10.15 Andakt Vårgården
11.00 Kullingshemmet
- 17 Söndag 10.00 Gudstjänst
Tomas Arvidson
Nårungakören
Insamling till Mission i Sverige
Servering
- 19 Tisdag 9.00 Bön
- 24 Söndag 10.00 Nattvardsgudstjänst
Håkan Oscarsson
Lovsångsteamet
- 26 Tisdag 9.00 Bön
- 31 Söndag 10.00 Gudstjänst
Urban Erestam
Joakim Alriksson
Servering

Nytt yrke – ny start

Att byta bana mitt i yrkeslivet är en stor omställning och verkligen en nystart för de som vågar ta steget. En som har gjort denna resa är Hanna Rudebrant som har gått från sjukgymnast till präst. Här är hennes berättelse:

Jag är Ljurrhallabo sedan december 2005, då Ulric, Ellen, Wilgot och jag flyttade hit från Alingsås. Vi väntade då tvillingar och Svea och Hugo föddes i februari 2006.



1994 började jag studera till sjukgymnast på universitetet i Linköping. Jag hade tränat gymnastik i många år under min uppväxt och ville gärna lära mig mer om hur kroppen fungerar. Jag fick många fina vänner under sjukgymnastutbildningen, men jag kände en stor tveksamhet igenom hela utbildningen, som att jag inte hamnat riktigt rätt. Några av mina studiekompisar frågade rätt ut: har du aldrig funderat på att bli präst? Det var också något min mormor och morfar frågade mig under min uppväxt. Lite konstig fråga kanske från två inbitna missionare, borde de inte frågat om jag skulle bli pastor istället?

Efter att genomgått en skilsmässa, fått ett barn med svårt funktionshinder och därpå tvillingar började jag ifrågasätta mitt arbete som sjukgymnast. Jag kände att jag inte kom till min rätt, att det till och med ibland var ett slöseri med resurs så jag började läsa Svenska kyrkans grundkurs på distans på Hjo folkhögskola med syfte att läsa vidare till diakon.

Då hade jag bara behövt läsa ett år på Bräcke, Göteborg. Jag ville helst läsa till präst men tänkte att det inte gick för sig med min stora familj, att börja studera så många år.

Kallad till frihet
- en dag kring inre helande

i Equmeniakyrkan Storsjöstrand

Talare: *Birgitta Sjöström Aasa*

Lördagen den 2 mars

16.00 Seminarier
19.00 Gudstjänst

Välkommen med!



Helhet genom Kristus är en kristen ekumenisk förböns- och själavårdsrörelse. Helhet genom Kristus verksamhet riktar sig till kristna som vill bli mer hela för att kunna hjälpa andra

Forts. från sidan 6

När stiftsprästen Tomas Grunselius besökte Hjo och frågade oss var och en vad vi ville jobba med i Svenska kyrkan, svarade mina vänner åt mig: "Vi tror att hon ska bli präst". Så jag tänkte att jag kunde pröva att läsa teologi ett år och se om det fungerade. Det var fantastiskt roliga år med studierna i Göteborg, bra lärare och fint att få fördjupa sig i det jag är intresserad av: kristen enhet och Gudsmodern Maria.

Jag tror att det oftast är flera faktorer som bidrar till att vi gör våra val i livet. För mig har ekumeniska komuniteten på Nya Slottet Bjärka-Säby varit en bidragande orsak till att jag nu är präst. Jag har där kommit att fascineras av kyrkoåret och att själv få linda mitt liv runt Jesu liv år efter år, genom att följa rytmen i kyrkoåret med dess högtider och fördjupning. Eukarestin, den stora tacksägelsen eller nattvarden som det också kallas, är oerhört viktig för mig, något jag inte vill leva utan att regelbundet fira. Därför är det en stor glädje och smått förskräckelse att jag nu är den som får vara präst i detta firande.

För mig innebär min nya tjänst att jag blivit kallad av Gud och människor till detta liv och det är något jag sedan är resten av mitt liv, under dygnets alla timmar oavsett om jag är i tjänst eller inte. Det är en kallelse för livet och jag blir lycklig när jag tänker på det. Det finns inget jag hellre skulle vilja göra.

Om ca tre månader är mitt första år som präst till ända, det som kallas adjunksår. Jag är i Herrljunga anställd av Skara Stift, men kommer efter detta år kunna söka en prästtjänst. Att arbeta som präst är inte vilket arbete som helst. Det är ett arbete för Gud och människor, till Guds ära och människors hjälp, ja för hela världen faktiskt. "Gud till ära och världen till räddning". Det är meningsfullt och stort att få vara med i kyrkan på denna jord som vigd till präst. Det är en tröst att Jesus valde vanliga människor till sina lärjungar, sådana som dig och mig, ofullkomliga och ibland besvärliga. Gud har lagt sin skatt i bräckliga lerkärl. Skatten är Jesus, Lerkäret är du och jag.

/Hanna Rudebrant

Skogsbygdens Missionskyrka

Januari

6 Söndag 16.00 Bygdens
Jul- och grötfest. Rosa &
Sven-Arne Johansson

31 Torsdag 16.00 Årsmöte

Februari

10 Söndag 15.00 Gudstjänst

23 Lördag 17.00 Lördagskväll

Mars

2 Lördag 17.00 Lördagskväll

17 Söndag 15.00 Gudstjänst
med Bibellinjen från Hjälmaröd

30 Lördag 17.00 Lördagskväll

Se även annons och predikoturer
i Alingsås Tidning.

Vid förfrågning om symöte ring
Birgitta Eriksson telefon 91048
eller Ulla Johansson telefon 91023.

BRANÄSLÄGRET

27 DEC - 1 JAN
2018 - 2019

Särnalägre har blivit Branäslägre

Branäslägre är ett nyårslägre som varje år arrangeras av Equmeniaförsamlingarna i Vårgårda och Herrljungatrakten.

Lägre riktar sig till tonåringar (födda senast 2005) och bjuder på en vecka av skidåkning, snack om Gud och bibel, gamla och nya vänner, aktiviteter av olika slag och mängder med tillfällen att njuta av livet! Lägre hålls i Kvistbergskolan i Sysseleback, 10 min norr om Branäs.

Böneveckan för kristen enhet 2019

Tisd. 15/1 9.00 Bön i Ljurrhalla

Fred. 18/1 19.00 Ekumenisk Gudstjänst
i Equmeniakyrkan Vårgårda
Runar Eldebo, Helena Gatås m.fl

Lörd. 19/1 20.00 WAY
ungd.möte, i Equmeniakyrkan
Vårgårda, Christoffer Öhrvall

Sönd. 20/1 10.00 Ekumenisk Gudstjänst
i Eq.kyrkan Asklanda-Ornunga
Nattvard. Närunga kyrkokör.
Bygdens präster & pastorer.
Barnmöte. Servering.

Välkommen!

"Det rätta,
endast det rätta,
ska vara din
strävan"

Nystart - livsförvandlande smågrupper

Nu kör vi igång livnära smågrupper för unga vuxna. Gemenskap, samtal, bibel & bön. Vill du vara med kontakta Emil Thelin 0768- 95 77 24



Vad Skulle Jesus Gjort - WWJD*

*What would Jesus do?

*Du möter en vän i nöd
tyngd av ondska, våld och död
Du kan hjälpa, men vet
Priset kan bli din privata frihet*

*Ett handslag, en utsträckt hand,
ögon möts och livet sätts i brand.
WWJD - Jesus dig sänder,
du är i Guds goda händer.*



Jag har hela mitt liv fått arbeta med livet. Som bonde: livet i Guds skapelse. Livets villkor, jag kan inte skapa liv men jag får vara med att försöka öka livets möjligheter. De viktigaste delarna är det någon annan – Gud själv, som har ansvar för men jag får vara medarbetare.

Jag är pastor. Jag har alltid fått arbeta med ungdomar och det är fantastiskt. Tänk alla unga jag fått möta i viktiga livssituationer. När jag möter medelålders kvinnor och män så tänker jag ibland. Du och jag har något tillsammans som bara du och jag vet om. Något viktigt hände och livet vände. Då knäpper jag mina händer och säger; Tack gode Gud!

Vi är föräldrar! Jag tror inte det finns något som förändrar livet så mycket som när ett ungt par får sitt första barn. Även om man inte inser det i förväg så finns det väl ingen förändring som är så välkommen. Livet blev annorlunda, Tack gode Gud för det!

Vi har varit familjehem, då blir det extra tydligt. Jag har inte varit delaktig i deras start i livet men jag har fått komma efter och söka ge möjlighet för livet.

Nu har vi några killar som mist allt här i världen, hem, familj, land, språk, ja, vad har de kvar mer än livet. De är nu mina barn. Vad gör det med dem och vad gör det med oss?

Lia mötte mig på Höglunda flyktingförläggning. Vi hade pratat lite några gånger och en dag står han framför mig och frågar, "Kan jag få bo hos er?" Så förändrades livets villkor på nytt.

*Ett handslag, en utsträckt hand,
ögon möts och livet sätts i brand.
WWJD - Jesus dig sänder,
du är i Guds goda händer.*

Våga livet! Det finns många i din närhet som behöver en utsträckt hand, inte minst alla flyktingungdomar som finns i vår närhet. Men en utsträckt hand kan innebära att inget mer blir sig likt. Men vad är alternativet?

Jag vill utmana er som bygd, som församling, som enskilda. Våga ta en utsträckt hand. Låt livet få första ordet.

Gud välsigne er alla!

/Hans Johansson



Redaktion
Gustav Oscarsson
Elin Karlsson
Gun Vårhall
Kristina Ståhlberg
Lisa Thunberg
Kristin Wigell

Ordförande Equmeniakyrkan Ljurhalla
Fredrik Wigell
e-post ordforande@ljurhalla.com

Ordförande Skogsbygdens Missionskyrka
Birgitta Eriksson, telefon 0322-910 48

Ordförande Equmenia Ljurhalla
Lina Marinder, telefon 070-6963571
e-post lina.aem@gmail.com

Bankgiro
Equmeniakyrkan Ljurhalla 187 – 8644
Equmenia Ljurhalla (f.d. SMU) 129 - 0980
Missionskyrkan Skogsbygden 736 – 8178



Swish
Equmeniakyrkan Ljurhalla 123 652 43 34
Equmenia Ljurhalla 123 311 71 65
Missionskyrkan Skogsbygden 123 677 86 90



www.ljurhalla.se

Postadress
Equmeniakyrkan Ljurhalla,
447 94 VÄRGÅRDA
Telefon 0322-66 01 59

Pastor & församlingsföreståndare
Tomas Arvidson, 070-493 25 68
pastor@ljurhalla.com

Diakon
Håkan Oscarsson, 070-223 95 66
diakon@ljurhalla.com

Pastor med ungdomsinriktning
Emil Thelin, 076-895 77 24
emil@ljurhalla.com